

# Juf: 'Welk sterrenbeeld ben je?'

## Leerling: 'Ik ben glazenwasser'

OIRLO

Nicole Seegers en Martijn de Jong van de in Oirlo gevestigde uitgeverij Lolboek zijn na het succes van hun eerste boekje 'Grappige uitspraken uit de zorg' niet stil blijven zitten. Op 2 oktober komt hun tweede boek uit, ditmaal gevuld met grappige uitspraken uit het basisonderwijs. Twee beroepsgroepen die allebei te kampen hebben met bezuinigingen, maar waarin desondanks nog genoeg te lachen valt, aldus Nicole Seegers.

Maar liefst ruim 8000 stuks zijn er tot nu toe verkocht van het eerste boekje 'Grappige uitspraken uit de zorg', dat inmiddels aan de derde druk bezig is en nog steeds volop wordt verkocht. Een ongekend succes dat, tezamen met de vele positieve reacties die de twee samenstellers kregen, meer dan genoeg reden was voor Nicole en Martijn om na te gaan denken over een tweede boekje. "Wij willen met onze boekjes de leuke kanten van belangrijke beroepen in onze samenleving belichten. En het onderwijs is een vak met oog op de toekomst waarin gedreven mensen nodig zijn, ook in tijden van bezuinigingen", vertelt Nicole. "Veel mensen uit



Illustratie kapt: Hans Kepser.

onze omgeving werken bovendien in het onderwijs. Het idee voor een boekje met grappige uitspraken uit het basisonderwijs, een sector die eveneens kampt met forse bezuinigingen, was dan ook snel geboren."

Wederom was het verzamelen van de meer dan 250 waar gebeurde, grappige uitspraken van juffen, meesters en leerlingen vrij gemakkelijk voor Nicole en Martijn. "Mensen in het onderwijs zijn, net als in de

zorg, erg betrokken bij hun werk. De meeste mensen kiezen met heel hun hart om in deze sectoren te gaan werken. Daarbij heb je met kinderen al snel dagelijks leuke uitspraken te pakken. Bovendien stimuleren we de mensen om ons heen om deze grappige opmerkingen te noteren, zodat iedereen ervan kan genieten. Deze input van vrienden en kennissen uit het onderwijs hebben wij gebruikt, samen met informatie van beheerders en leden van

enkele Hyves en Facebook pagina's."

Waar uitgeverij Lolboek zich met het eerste boekje vooral richtte op medewerkers in de zorg, mantelzorgers en zorginstellingen met wachtruimtes en kantines, is dit tweede deel met name bedoeld voor mensen die in het basisonderwijs werken en/of hierbij betrokken zijn. "Het mag zeker niet ontbreken in de lerarenkamer, maar ook voor ouders zal dit een leuk cadeautje zijn", merkt Nicole op. "Het zou leuk zijn als we er net zoveel mensen blij mee mogen maken als bij het eerste boek, maar dat blijft toch altijd afwachten." Of er nog andere onderwerpen aangeboord zullen worden voor de 'grappige uitsprakenboekjes', is nog een verrassing. "Ook voor ons", aldus Nicole en Martijn. Wat wel al vaststaat, is dat er in ieder geval een tweede deel komt met grappige uitspraken uit de zorg. "Naar aanleiding van het eerste boekje zijn er zoveel enthousiaste mensen met nieuwe uitspraken gekomen, dat er genoeg input is voor nog een boekje over de zorg. Ook dit boekje gaat binnenkort naar de drukker en zal rond eind oktober verkrijgbaar zijn." Meer informatie en de verkoopadressen staan op [www.lolboek.nl](http://www.lolboek.nl).

Silke van Deelen